

## Het flesje in de zee

.....De zee was oneindig groot en stil. Het was erg eenzaam want er was geen schip te zien. Krachtige ocean golven spoelden sloom naar een verre kust en de zonnestrallen sprankelden als diamanten op de zee. Ergens in die diepblauwe vlakke dobberde een klein flesje. In het flesje zat een heel klein stokje. Het leek op een gewoon stokje. Maar vreemd genoeg, scheen het stokje te bewegen en groeide zijn hoofd in een puntje iedere keer als de fles op en neer ging.

Het flesje was al vele dagen en nachten met de stroming mee gedreven. Toen, op een diep donkere nacht, kwam er een enorme storm. De harde wind sloeg de golven kletterend terug in zee.

De golven gooiden het flesje heen en weer, en het stokje trilde en beefde. De storm was woedend en kende geen genade voor de fles. Na een tijdje, maakte een sterke bries een hele grote golf die het flesje op een strand gooide.

*Bron: "Boris en Katinka" door: Rian Visser  
oude avi: 9, op instructie niveau  
Lettype: Dyslexie Regular size: 11*